

KOMERAKids is een wekelijks magazine, met het doel kinderen te bemoedigen en te motiveren in deze moeilijke tijd.

KOMERAKids wordt telkens op dinsdag uitgebracht
KOMERAKids is voor kinderen vanaf 7 jaar.

We hopen dat ze ook heel wat dingen over zichzelf en God zullen leren.
Shalom!



Hebben meegewerkt:

> Anneleen
BEECKMANS

> Clémentine
INGABIRE

> Miriam
VANSTEENKISTE

U kan gratis het magazine downloaden op: www.lahoulette.be

Een woordje van de bedenker:

'In deze momenten dat we meer thuis zitten door COVID-19, legde God het op mijn hart om een magazine te maken voor de kinderen waarin ze verschillende Bijbelse passages kunnen ontdekken.

Het doel is dat de kinderen leuk en zinvol bezig zijn, zich amuseren en ondertussen nuttige dingen bijleren.

De kinderen kunnen in deze moeilijke tijden voorbeelden zijn van solidariteit. Ik nodig jullie uit om dit magazine met hen te overlopen en de ideetjes/activiteiten te gebruiken. Het is ook belangrijk te waken over hun emoties en hen te waarderen voor wat zij kunnen bijdragen aan het gezinsleven.'

We zullen enkele tips delen om hen te motiveren om mee te helpen in huis, hun gaven te ontdekken, en op die manier, hopelijk, het welbevinden van de hele familie te bevorderen.

Als u nog vragen heeft of commentaar, contacteer ons gerust!

Ik ben Clémentine INGABIRE.

- >Psychologe en psychotherapeute, gespecialiseerd in therapie voor kinderen, adolescenten en families.**
- >10 jaar leider in de zondagschool van mijn kerk.**

Komera.kidsfr@yahoo.com (Frans)

Ik ben Miriam Vansteenkiste.

- > 14 jaar leerkracht lager onderwijs**
- > sinds vorig jaar leerkracht Protestantse Godsdienst.**

Miriam.komerakids@gmail.com (Nederlands)

